

Nieuwsbrief



Beste Boulers,

In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd om zelf de verantwoording te nemen om u aan te melden en de standen van de gespeelde wedstrijden in te vullen. Dit is heel goed opgepakt door iedereen.

Ook is iedereen nu op de afgesproken tijd aanwezig. U heeft inmiddels ook de laatste versie van de ledenlijst gehad, dus als u vast zit in het verkeer en wat later komt en dit wilt melden kijk dan op de ledenlijst wie u wilt bellen en zet dan dit nummer (*beter twee nummers*) in uw telefoon.

Positiviteit:

Wat opvalt is dat iedereen best positief is als je vraagt of iemand ergens mee wil helpen, zo hebben een aantal leden twee keer op maandagmorgen op hun knieën gezeten om de banen te ontdoen van onkruid en gras. Inmiddels is er ook een mooie flyer gemaakt en deze is door de leden op een aantal verschillen plaatsen opgehangen. We hopen op deze manier wat nieuwe leden te werven, ook al is dit in het verleden eerder gebeurd. Je weet maar nooit. Tijdens en na de afgelopen ledenvergadering hebben een aantal leden zich gemeld voor de bardienst en het voor het openen en sluiten, waarvoor onze dank.

En om dit stukje dan helemaal positief af te sluiten onze gemiddelde leeftijd is slechts 78,1 jaar



Kaartavonden:

Er wordt 1 keer in de maand bij ons gekaart zoals altijd staat ook hier de gezelligheid voorop dus heeft u zin om op een vrijdagavond te komen klaverjassen geef u dan op bij Ria de Groot.

Het rooster is als volgt:

17 november, 15 december, 19 januari, 23 februari, 22 maart en 19 april

Graag om 18:45 uur aanwezig

Spelregels:

De vorige keer hebben we het gehad over het staan in de cirkel, ik moet zeggen dat dit wel heeft geholpen nog niet bij iedereen maar we geven de hoop niet op. Dus in de cirkel staan als u gaat gooien en niet op of over de lijn.

Wist u dat sommige leden zo blij zijn dat ze mogen gooien die springen van vreugde tijdens het gooien al uit de ring. Mijn advies doe dit pas als je hebt gegooid.



Sportief Capelle:

Voor wat betreft de gemaakte afspraken over de banen met Sportief Capelle kan ik kort zijn, er wordt aan gewerkt heb nog heel even geduld.

En dan nu, heel voorzichtig gaan we het hebben over.....



De Rollers:

Ben je lekker aan het boelen hoor je ineens "ja dat heb je hé met die rollers" en dan weer wat later vaak de volgende opmerking "het zijn rollers, geen boulers" Wat of wie zijn dan deze rollers, zijn dat vreemde mensen? Nee hoor zij gooien gewoon anders. Ook bij jeu de boules kan je een boules rollen maar dan wel op de juiste manier. Bij jeu de boules gooi je de boules onderhands, voor we daar ook over in discussie gaan leg ik even uit wat ik daarmee bedoel. Met onderhands gooien bedoel ik dat als je de boules werpt, je deze boules onder je hand houdt, en bij bovenhands ligt de boules dus op je hand. De eerste manier

(onderhands) is de enige en juiste manier van gooien of werpen. Doordat er in het verleden een aantal leden waren die op deze manier niet konden boulen door pijnklachten van hun arm of hand is het anders gooien (het z.g. .rollen) gedoogd / toegestaan. Dit kunnen en willen we natuurlijk nu niet meer veranderen. Wat we wel graag willen afspreken is dat we vanaf nu alle nieuwe leden op de juiste manier leren boulen. Wij hopen dat jullie daar allemaal aan mee willen helpen.

O ja:

Vind je dat onderhands eigenlijk bovenhands is, en bovenhands onderhands, dan vind ik het ook goed. Dan moet je dus onderhands gooien.

Snapt u het nog??



Dit is de enige en juiste manier

Heel veel gezellige speeldagen.

Namens de commissie

Bert van Deventer